

Agonshu

Kiryama Kancho: Om min religiøse udvikling og om "det nye menneske" (1989)

Uddrag af et foredrag Kiriyama Kancho (f. 1921), stifteren af Agonshu, holdt i Japansk Forum, Oslo 8. dec. 1989. Kiriyama besøgte Oslo i anledning af at Dalai Lama fik Nobels Fredspris. - Aasulv Lande var Kiriyamas tolk ved den lejlighed.

Kiryama Kancho ser en vigtig baggrund for sin religiøse udvikling i en stærk barndomsoplevelse under 2. verdenskrig:

"Som ung var jeg stærkt optaget af, hvad *lykke* egentlig er. Når jeg tænkte meget på dette, så var det fordi jeg hverken oplevede mig selv eller folk omkring mig som egentlig lykkelige. Det var særligt en oplevelse jeg havde som tre-årig der gjorde et chok-lignende indtryk på mig. Stadig har jeg faktisk ulyst til at tale om dette. Det er et ondt og smertefuldt minde fra det store jordskælv [Tokyo 1923], som medførte så megen skade, uvished, ja panik med sig. I den uro som fulgte, blev folk bange og myrdede uskyldige japanere som var registreret på udenlandske pas. Jeg var tilfældigvis til stede der, hvor det skete og oplevede de forfærdelige scener. Jeg var lille og kunne ikke forstå meningen med dette; men jeg oplevede i al fald at folk var brutale mod hinanden. Skælvende stod jeg og var vidne til de grusomme scener. Hele kroppen skælvede, og hele mit inderste skreg. Det var et skrig, der ikke kunne tolkes i ord. Sagt med ord af en voksen: det var forfærdeligt - hvordan kunne menneske dog handle således mod menneske. Om aftenen fik jeg høj feber, og jeg lå og kastede mig i sengen i dagevis. Frem til ti-års alderen havde jeg gang på gang feberanfald uden nogen påviselig grund. I opvæksten var jeg bange for at ligge alene i mørket om natten. Jeg var ikke bange for "spøgelse", som de voksne troede. De prøvede på at trøste mig, også mine forældre, med at le og sige at sådan noget som "spøgelse" slet ikke fandtes. Nej, jeg var ikke bange for "spøgelse", som de voksne troede. Af og til bliver kære, blide og glade mennesker helt forandrede og gør de forfærdeligste ting. Hvorfor? Det er voksne mennesker som er "spøgelse".

Krigen [Anden Verdenskrig] begyndte, mens jeg gik i folkeskolen. Jeg var for så vidt heldig med at slippe for at drage i krigen, hvor folk dræbte eller blev dræbt, fordi jeg havde tuberkulose. Dog oplever jeg det som en byrde, at jeg ikke kunne forsvare fædrelandet sammen med venner og foresatte. Efter krigen, da japanerne oplevede ulykke både ved at mangle ting og ved at leve i en økonomisk stormagts overflod, tænkte jeg videre på, hvad der er lykke i menneskelivet. Hvad er

årsagen til al ulykke for mennesket og for menneskeheden? Hvad er alvorlig talt årsagen til miseren? Dette gik jeg stadig og tænkte på."

Menneskehjernen er den egentlige årsag til den globale krise. Hjernen er endnu umoden, mener Kiriyaama. Men den har et ubrugt potentiale for syntese. Med denne "syntese-hjerne" i brug vil mennesket endelig finde vellykkede og harmoniske løsninger på de problemer, som så alvorligt truer livet på jorden.

"Hvis "syntese-hjernen" bliver brugt på den rigtige måde vil den såkaldte homo sapiens blive til en fuldstændig ny menneskehed. De, der hører til den nye menneske type, kan løse de mange slags problemer der truer menneskeheden i dag. Der er heller ikke tvivl om at der bliver født en ny samfundsstruktur. Når denne nye mennesketype bliver født, er der håb om en fortsat fremtid for vor verden.

Hvad er vigtigst for menneskeheden i dag? Det er at omskabe mennesket! At omskabe menneskehjernen! Den skræmmende dårskab, som har udviklet sig på jorden, ligger i, at menneskeheden misbruger hjernen og er i ubalance - alt dette som følge af manglende modenhed. Det er hverken naturvidenskab eller teknik menneskeheden behøver så svært i dag. Heller ikke er det revolution og ideologi, race strid og klassekamp. Intet af dette nytter noget. Så længe menneskeheden har en ufuldkommen hjerne, bliver hverken revolutioner eller stribevis af konflikter til andet end at gentage tomt ceremoniel.

Lad os se på historien. Hvor stor en udvikling vi end har oplevet inden for maskiner, teknik, videnskab og civilisation, er menneskets moral ikke blevet det mindste forbedret. Blomstrer ikke had, drab og foragt bare i bedste velgående? Ingen ændring er i sigte. Menneskets åndelige kapacitet er ikke gået et eneste skridt frem siden neanderthalerens tid! Nej, først og fremmest må menneskets åndelige kapacitet styrkes. Og nu findes der vitterlig en metode til at nyskabe menneskehjernen og ændre samfundsstrukturen. Denne metode opløser gammel samfundsstruktur, og fra dette bliver der født en civilisation af en helt anden dimension. Kun gennem denne metode kan verden genopstå; kun denne hjernens revolution kan frelse menneskeheden fra undergang".

Kiriyaama griber tilbage til en gammel tradition inden for esoterisk buddhisme for at udvikle menneskets åndelige kapacitet, den såkaldte gumonjisomeiho ("metode for at styrke hukommelsen og skærpe hjernen"). Han har videreført denne ved elementer hentet fra kundalini-yoga, daoisme og tibetansk buddhisme, hvor der findes en søgen efter udødelighed, forhøjet livskvalitet gennem askese, meditation og yoga-lignende åndedræts øvelser. Princippet er dog til syvende og sidst at forløse

naturlige kræfter, som kan beskrives medicinsk, i den menneskelige organisme. Resultatet er, at en homo excellence fremstår med et eventyrligt potentiale:

„1. Den intellektuelt skabende evne bliver radikalt udviklet. Man husker ting som man kun lige har set eller hørt. Komplicerede strukturer og organisationer kan øjeblikkelig analyseres, systematiseres, forstås, og man sammenfatter hurtigt kernen i en sag. Fantasien fungerer umiddelbart uden nødvendigvis at blive formidlet gennem ordets medium. Hvis menneskets intellektuelle kapacitet ligger på 1,0 kan den øges til 2,5 eller 3,5. Den højeste intellektuelle kapacitet kan udvides til at fatte mere end de tre rumlige dimensioner.

2. Udvidelse af sanseapparatet. De sædvanligvis usynlige ultraviolette og infrarøde stråler bliver synlige, og man kan høre lydbølger som sædvanligvis er uden for vort registreringsniveau. Desuden får man dybere intuition, noget der er baseret på udvidelse af det normale sanseområde. Dette kommer af en evne til at styre kropsfunktionerne efter egne ønsker.

3. Ordne og forme miljøet. Man kan forandre sig selv efter ønske, bevæge andre og styre grupper og miljø frit.

4. Kraft til at transcendere og styre materien.

5. Udvikle en personlig identitet baseret på en strålende åndelig kvalitet. Udvikle en grænseløs moralsk samvittighed. Sensitive mennesker, som straks giver indtryk af at være nær ved et åndeligt lys, vil omgive sig med en umiddelbar, høj respekt.

Jeg kalder dette nye menneske *Homo Excellence*. Jeg er overbevist om at fred og fremgang i det 21. århundrede vil blive skabt af denne *Homo Excellence*".

(Fra Esben Andreasen, Aasulv Lande og Finn Stefansson: *Japan – religioner og livsformer* (Gyldendal 1990), s. 131-33.)