

Mahikaris eskatologi (1989)

Interview med Hiratsuka Rinji, pressechef, Sukyo Mahikari.

Der refereres i interviewet til splittelsen mellem Sekai Mahikari Bunmei Kyodan, ledet af Sekiguchi Sakae, og Sukyo Mahikari, ledet af stifteren Okada Kotamas datter, Okada Keishu.

Mahikari blev stiftet i 1959 og splittelsen skete i 1974-78 efter stifterens død i 1974.

I 2002 overlod Okada Keishu, datteren, en del af lederskabet til Okada Koya, og denne adoptiv-søn menes at ville overtage hele lederskabet ved Okada Keishus død.

Den gud, som vi tilbeder her, har skabt himmel og jord. Han er også ophav til andre guddommelige væsner, og han er menneskehedens og kejserhusets gud. Den kejser, Sumira-mikoto, som var den første, styrede oprindeligt hele jorden. Den eneste efterkommer af ham i dag er Japans kejser, men han styrer nu kun Japan.

Hvordan vil det gå i fremtiden, når vi går henimod det forventede paradys, med relationen mellem Gud og kejseren?

Paradis eller målet for den guddommelige plan er, at alle mennesker til sidst skal blive Guds børn. Vejen til dette er de metoder, som Mahikari bruger med udstråling af det guddommelige lys. På den måde skal vi til sidst komme ind i et stadium, hvor alle er Guds rene børn, hvor alt urent er rensset, og vi bliver guddommelige. Tro, *shinko*, betyder "se op til", men også "at møde Gud", og det er den sidste betydning, der er den rigtige.

Hvordan skal dette paradys opstå? Med udgangspunkt i Takayama, i Japan? Skal det ende med en japansk guddommelig Kejser, som genoptager linien til det oprindelige?

Der er størst mulighed for, at det bliver kejseren, fordi han nedstammer i lige linie fra guderne. Men det kan også blive andre.

I 1959 ændrede Gud sin frelsesplan gennem sin nye åbenbaring til Mahikari. Forureningsproblemet fx nåede da faretruende højder, og Gud skiftede derfor mening. Frelsen nås nu gennem det guddommelige lys i Mahikaris metoder og kurser.

Er verden ond?

I dag finder så mange ændringer sted, i klimaet fx, der viser at mennesket har tænkt forkert, på materielle ting i stedet for åndelige. Mennesket må omvende sig og sætte ånd over materien.

©Forlaget Univers og Esben Andreasen

Hvordan er forholdet til den anden Mahikari-gren?

Den anden gren indledte en retssag og vandt, dvs. fik lov til at beholde navnet og institutionerne. Derfor kan det udefra se ud, som om vi tog fejl. Men i virkeligheden fik de kun de *ydre* institutioner og former; de lærte ikke hvordan de skal fremstille det guddommelige objekt, *shintai*, som er opbevaret i templet, og den *åndelige* tradition fik de ikke med sig.

Baggrunden for den tabte retssag var at vi ikke havde fået tilladelse fra Gud til at lægge en række dokumenter frem. Okada Kotama havde fået en guddommelig åbenbaring om, hvem der skulle være efterfølgeren og havde skrevet det på et stykke papir.

Regner man med at det er familien der skal fortsætte som ledere?

Det er der ingen, der ved noget om, og Okada Keishu har desuden ingen børn.

Hvem skal modtage den næste åbenbaring om, hvem der skal være den næste åndelige leder?

Okada Keishu.

(Fra Esben Andreasen, Aasulv Lande og Finn Stefansson: *Japan – religioner og livsformer* (Gyldendal 1990), s. 107-108)